



## Boekbinders – Leespromotie via voorleesverhalen!

Alsjeblieft, een gratis voorleesverhaal voor in groep 4 en 5. En niet zomaar een voorleesverhaal. Nee, het is een leesbevorderingsverhaal. In dit verhaal vertelt hoofdpersoon Emiel over de lol van lezen én over zijn favoriete boeken. En hij doet dat zo enthousiast, dat je als luisteraar heel nieuwsgierig wordt naar die boeken. Leerlingen zullen ze zeker zelf willen gaan lezen. Je hoeft als leerkracht enkel het verhaal voor te lezen en ervoor te zorgen dat de boeken in de klas aanwezig zijn (zie een overzicht van de boeken op de laatste bladzijde). Zo kunnen de kinderen tijdens het vrij lezen geïnspireerd zelf verder lezen. Veel leesplezier voor jullie allemaal!

### Boekwinkel Pink

Emiel leest. En dat is geen wonder want Emiel leest altijd. Hij heeft al zo veel boeken gelezen dat als je al die boeken op elkaar zou stapelen... je de hoogste toren van de wereld bouwt. Maar van al die boeken is het boek dat hij NU aan het lezen is het mega-allergaafste-boek OOI! Het boek gaat over ridder Wout en zijn papa Rik. Ridder Wout durft alles! Hij vecht met boemannen, bullebakken en monsters. En hij hakt hun koppen er zo af. Maar zijn papa Rik is een echte bangscheet. Hij krijgt al de kriebels als hij aan een spin denkt. En voor een spiegel is ridder Rik OOK al doodsbenauwd. Hij vindt zichzelf dan ook zo lelijk als een rotte komkommer.

Emiel is van de avonturen van de ridders Wout en Rik gaan houden. Deze week heeft hij maar liefst twee boeken over de ridders gelezen. Eerst het spannende boek *Het beest van Boebalim* en daarna *De reuzentrol*. Maar gelukkig er is nóg een boek over Wout en Rik. Een nieuw boek. Het heet: *Wout en Rik. De broers Grombek*.



Na school weet Emiel wat hij gaat doen. Zo vlug als hij kan rent Emiel naar de boekwinkel. Naar links en dan rechts. Hij heeft haast. Hij wil de hele middag lezen. In het nieuwe boek van Wout en Rik. Ah... daar is de boekwinkel van Pink al.

Als Emiel de winkel binnenstapt, hoort hij de bel. PLING! De deurbel van de boekwinkel van Pink klinkt altijd hard. Emiel ziet meneer Pink. Meneer Pink is de eigenaar van de winkel. Dag in dag uit bladert hij door boeken. Nieuwe boeken maar vooral ook veel oude boeken. Boeken die een tweede kans krijgen. Een tweede lezer. Maar Emiel denk dat hij zo heet vanwege zijn pink. Want meneer Pink bladert niet gewoon door een boek. Hij bladert met zijn pink! Vliegenvlug! Van de eerste tot de laatste bladzijde. Als hij klaar is, vist meneer Pink een potlood achter zijn oor vandaan. En schrijft een prijs voor-



aan in het boek. Op zijn gezicht verschijnt een tevreden lachje... Dan pakt meneer Pink een volgend boek. Om er weer razendsnel doorheen te bladeren. Met zijn pink. Als Pink zo druk bezig is, durft Emiel eigenlijk niets te vragen. Maar Emiel is zó benieuwd naar het nieuwe boek. Hij moet het wel vragen!

'Meneer Pink?' vraagt Emiel.

Meneer Pink kijkt niet op.

Emiel kucht. Eerst zacht. Uch. En dan iets harder.

UCH UCH KUCH!

Pink kijkt op. Hij heeft een diepe frons op zijn voorhoofd.

'Wat wil je?' vraagt hij kortaf.

'Het nieuwe boek van Wout en Rik,' zegt Emiel beleefd.

'Heb ik niet,' antwoordt meneer Pink. Zonder Emiel verder aan te kijken pakt hij een ander boek. Hij begint er doorheen te bladeren.

Emiel doet een stap naar voren.

'Het heet *Wout en Rik. De broers Grombek.*'

Pink kijkt Emiel boos aan en herhaalt hard: 'HEB IK NIET!' Op dat moment klinkt de deurbel. PLING! Er komen nieuwe klanten de winkel binnen. Emiel draait zich om, maar ziet niemand. Dat is vreemd!

Emiel kijkt meneer Pink nog een keer aan en vraagt:

'Wanneer denkt u het boek wél in uw winkel te hebben?'

Pink zucht diep. Huuuuh.

'ZODRA IEMAND HET TWEDEHANDS KOMT AANBIEDEN!' roept hij met zware stem. 'MAAR WANNEER DAT IS, IS DE GROTE VRAAG!'

Emiel schrikt van het harde geluid. De stem van meneer Pink klinkt als het zeemonster Boebalim.

Emiel durft nu niets meer te vragen.

Hij draait zich om en loopt naar de deur.

'Kies gewoon een ander boek!' roept Pink Emiel na.

Emiel draait zich om en kijkt Pink aan.

'Ik heb alles al gelezen,' antwoordt Emiel.

'Weet je het zeker?' vraagt Pink.

'Ja, heel zeker,' zegt Emiel.

'En ik weet zeker van niet,' zegt Pink.

'Hoezo?' vraagt Emiel.

Even is het stil in de boekwinkel. Tijdens deze stilte hoort Emiel wéér de deurbel. PLING! Als hij zich omdraait, blijkt ook deze persoon als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. Waar Emiel ook kijkt... er is niemand te zien.

'Gewoon goed speuren... uit je doppen kijken!' roept Pink.



Door wat Pink zegt moet Emiel aan de boeken van Sam Schoffel denken. Sam Schoffel lost het op! Altijd. Een van de tips van superspeurder Sam is:

*Een speurder neemt alles in zich op.*

Dat moet hij nu ook doen.

De ogen van Emiel dwalen langs de dikke rijen met boeken. Boeken die onder het stof zitten.

Plots ziet Emiel tot zijn verbazing een boek zonder stof! Een nieuw boek!

Als hij het boek uit de kast grist, hoort Emiel voor de zoveelste keer de deurbel. Hij kijkt op en haalt zijn schouders op als hij ook nu weer niemand ziet.

In zijn handen heeft hij een nieuw stripboek, vers van de pers! Emiel leest eerst de spannende titel: *De geheime poort*. Hij is dol op stripboeken.



Emiel kijkt naar de voorkant van het boek. Hij ziet een geheime poort.

Plotseling gaat er bij Emiel een lichtje branden. Een geheime poort?

Emiel moet speuren. Zoals Sam Schoffel ook altijd doet!

Eerst tuurt Emiel naar de grond. Hij ziet naast de deur een aantal voetstappen, ze zijn vers...

Onder een enorme boekenkast ziet hij een groot gat in de muur. Voorzichtig steekt Emiel een hand in het gat.

Hij voelt een deur. Het is een poort! Een geheime poort!

Net als op de voorkant van het stripboek!

Emiel duwt verder totdat de geheime poort helemaal openstaat. Emiel doet één stap naar voren...

Help!

Hij valt!

In een diep gat.

Van schrik doet hij zijn ogen dicht. Met zijn armen zwaait hij wild om zich heen. Hij probeert zich aan iets vast te grijpen maar ER IS NIKS. Helemaal niks om je aan vast te grijpen! Zijn benen beginnen te spartelen maar wat Emiel ook doet... het enige wat hij voelt is een ijzige wind die giert rondom zijn lijf. Emiel valt dieper... en dieper en dieper. In een ENORM DIEP ZWART GAT.

Plotseling verdwijnt de gierende wind. Hij mindert vaart.



Het enige wat Emiel nu nog voelt is een kriebelend zuchtje wind langs de haartjes op zijn arm. Emiel zweeft als een veertje in de wind en landt zachtjes op twee benen. Voorzichtig opent Emiel zijn ogen. Nog natrillend van de schrik kijkt hij om zich heen. Emiel kent deze plek niet. Ineens wordt hij opgeschrikt door een akelig gekrijs. KRRR... KRRR... KRRRIJSSS. Het geluid komt van boven. Emiel staart omhoog. Boven hem vliegt een grote vogel. Emiel huivert. Zo'n grote vogel heeft hij nog nooit gezien. Met enorme slagen vliegt de vogel richting een kasteel. Emiel knijpt zijn ogen fijn. Hij tuurt in de verte. Boven op het kasteel ziet hij zijn twee vrienden. Zijn vrienden die hij heel goed kent. Het zijn... Wout en Rik! Uit zijn lievelingsboek. Wat een geluk, denkt Emiel. Ik ben zomaar in het nieuwe boek van Wout en Rik beland! Stap voor stap loopt Emiel naar zijn vrienden. ...

### Tip!

Jørgen Hofmans, de schrijver van dit verhaal, heeft een [filmpje](#) gemaakt waarin hij het hele verhaal voorleest. Heel handig (voor als je even geen tijd hebt om zelf voor te lezen) en erg leuk en leerzaam voor de kinderen. Een echte schrijver aan het woord!

### De boeken van Emiel

Deze boeken worden in het verhaal door Emiel genoemd. Zorg ervoor dat er van iedere titel minstens één exemplaar in de klas aanwezig is. Haal de boeken in de bieb of koop ze in de (kinder)boekwinkel.

