

Lang geleden ...



Heeft Roar echt bestaan?

Helaas! Het verhaal van Roar is van A tot Z verzonden. Maar de Vikingen hebben wel echt bestaan. Deze woeste krijgers leefden rond het jaar 800 in Scandinavië en voeren met hun schepen overal naartoe. De rest van Europa vond de Vikingen maar woeste plundersaars. Dat waren ze natuurlijk ook, maar na een tijdje gingen ze ook steeds meer handelen met andere volken. En denk niet dat Vikingen alleen maar mannen waren, er deden ook veel vrouwen mee aan hun plunderi... eh ... ontdekkingsreizen. De Vikingen zijn de ontdekkers van IJsland en Groenland. En ze hebben zelfs een tijdje een nederzetting in Amerika gehad. Lang voor Columbus er ooit terechtkwam!

Mythologie

De Vikingen hielden van het vertellen van sterke verhalen. Die godenverhalen kennen we nu als de *Noordse Mythologie*. Ze gaan over machtige goden, fantastische wezens en geheimzinnige plaatsen. De bekendste god is Odin. Hij rijdt door de lucht op zijn achtbenige paard Sleipnir naar zijn paleis Walhalla in het verre Asgard. Andere goden hebben namen als Thor, Loki en Freya. Naar haar is een dag in de week vernoemd: vrijdag!





Ijsreus

Misschien heb je weleens gehoord van die goden. Maar minder bekend is Fornjótr. Dit is de Ijsreus die Roar tegen het lijf loopt. De Vikingen dachten dat hij samen met de andere reuzen in Jotunheim woonde. Jotunheim is één van de negen werelden die in de takken van de levensboom Yggdrasil rusten. Kun je het nog volgen? Dan gaan we nog even door! Fornjótr is namelijk ook de vader van de natuurkrachten. Zijn oudste zoon is Kari, dat is nogal een blaaskaak (wind). Daarna komt Logi, die graag fikkie stookt (vuur). En als laatste heb je Ægir, die kan dan weer heel goed zwemmen (water). Verder gaan er geruchten dat Fornjótr één van de voorvaderen is van Willem de Veroveraar, de eerste Normandische koning van Engeland.

Mede

Vikingen dronken graag mede. Dat maak je door honing en water te laten vergisten. Het wordt dan ook wel *honingwijn* genoemd. Je kunt het zowel koud als warm drinken. Of de Vikingen bij het verzinnen van de Noordse Mythologie iets te veel mede hebben gedronken is dan weer niet bekend ...



Noormannen

In heel Scandinavië woonden Noormannen. Alleen de Noormannen die er met hun schepen op uit gingen, werden Vikingen genoemd. Na de negende eeuw bekeerden de meeste Noormannen zich tot het christendom. Dit betekende het einde van de plundertochten, en dus ook het einde van de Vikingen ...