

GROEP  
4-5-6

WEEK VAN  
HET  
LEES  
PLEZIER

MAANDAG





# Open het vakje!

Wat zit erin?  
Waar zou het vandaag over gaan?

Het flesje maakt je misschien nieuwsgierig naar wat we vandaag gaan doen.



Om je nog nieuwsgieriger te maken: Ken je deze twee mannen?

Nee? Straks wel!



Lees nu samen de blog van de vriend van Paul van Loon

## Alleen op de berg

www.hansklimt.nl



### Maandag 15 mei

Ik pak mijn rugzak in.

Warme kleren, regenjas, eten, matje,  
tent, brander, slaapzak en mijn telefoon.

Als ik klaar ben, hijs ik alles op mijn rug.

Oei, wat is dat zwaar!

Ik doe de deur van de hut achter mij dicht.

Buiten is het heel erg koud.

Even wil ik terug naar de warme hut.

Maar dan loop ik de sneeuw in.

Ik ben op weg naar de Rode Naald.

Dat is een hoge berg van een paar duizend meter.

Ik kan er niet in één dag komen.

Dus voor het donker wordt, zet ik mijn tent ergens op.



Wat weet je nu over hem?

- A. zijn naam
- B. zijn beroep / zijn hobby
- C. of hij kinderen heeft
- D. waar hij is

Lees nu samen nog een stukje van de blog

## Alleen op de berg



www.hansklimt.nl



**Dinsdag 16 mei**

Ik heb niet goed geslapen, want ik had het erg koud.  
Maar toch sta ik op om ontbijt te maken.  
Als ik uit de tent kom, zie ik dat het sneeuwt.  
Er wacht me een zware klim vandaag.  
Mijn tent laat ik staan, dat is minder zwaar.

De sneeuw bedekt alle sporen.  
Ik moet zelf mijn weg vinden.  
Nog nooit heb ik zo lang gelopen.  
Ik klim de hele dag door, maar de top zie ik niet.  
Ik ben helaas de weg kwijt.  
Het is al bijna avond.  
Ik ben bang en ik heb het koud.  
Ik moet wel op de berg blijven.  
Had ik mijn tent maar niet laten staan!  
Ik zoek een hoekje voor mijn slaapzak  
en ik probeer te slapen.  
Maar eerst trek ik al mijn kleren aan  
om warm te blijven.





Wat vind jij van het avontuur van Hans?

- A. Stoer, dat zou ik ook wel willen!
- B. Afschuwelijk, dat zou ik nooit doen
- C. Misschien zou ik dat ooit een keer willen doen

We begonnen met het flesje uit het vakje...

Ik verklap je nu wat erin zit: in dit flesje zit water. Niet zomaar water, maar echt smeltwater van de berg die Hans heeft beklommen!

Wat denk je nu? Hoe is het avontuur van Hans afgelopen?







*“Wat zou jij zeker meenemen als je een berg gaat beklimmen?”*

Bespreek het eerst met je maatje.  
Daarna met de hele klas.



Misschien ben je wel nieuwsgierig geworden naar bergen, avonturen beleven en bergbeklimmen.

Laten we eens kijken naar boeken die daarover gaan! Zie je een leuk boek? Kijk dan in de bieb, zodat je dit boek kan gaan lezen...



Deze boeken gaan ook over bergen.  
Welk boek zou jij het liefst lezen?



Tijd voor het uitpakken van  
jullie boekcadeau van vandaag!



## Leesopdracht:

De juf/meester leest een stukje voor uit het boek. Op welke bladzijde vind je het stukje tekst dat is voorgelezen door jullie juf/meester?







Tot morgen!