

Is dit boek iets voor jou?



De beste school van de hele wereld
Manon Sikkel & Marja Meijer
Uitgeverij Zwijsen, isbn 978-90-487-3832-8



Dit boek gaat over Marie en Jack. Zij gaan naar de beste school van de wereld. Tenminste, dat vinden ze zelf. Je mag er op je buik door de gangen glijden, achtersteuren van de trap naar beneden gaan, extra lange pauzes nemen en je eigen toetsen nakijken. O ja, en voor de lessen Engels gaan ze naar ... Engeland natuurlijk. Doe snel de test en kijk of dit boek bij je past!

TEST KIES HET JUISTE ANTWOORD.

Pizza's komen uit:

- A Italië
- B IJsland

Van welk land is Londen de hoofdstad?

- A Engeland
- B Spanje

Wat vind jij van tafels uit je hoofd leren?

- A Dat hoeft ik niet meer te doen, ik ken ze al.
- B Tafels uit je hoofd leren is stom.

Hou je van lezen?

- A Ja
- B Nee

Heb je vooral A geantwoord?

Gefeliciteerd, dan is dit boek echt iets voor jou! Jij houdt van dezelfde dingen als Marie en Jack. Zij maken bijzondere dingen mee met hun juf Rachida. En met meneer Badeendje, de baas van alle schoolinspecteurs. (Ja, zo heet hij echt!) Veel leesplezier met *De beste school van de hele wereld!*

Wat wil je later worden?

Heb je vooral B geantwoord?

Proficiat, dan is dit echt een boek voor jou! Het staat vol plaatjes en tekeningen, dus je hoeft helemaal niet zoveel te lezen. En je leert slimme trucjes om procenten, tafels en Engelse woorden te onthouden. Dat is nog eens handig. Veel leesplezier met *De beste school van de hele wereld!*