



sneeuw
nieuw
ruw

meeuw
uw
kieuw

schreeuw
leeuw
duw

geeuw
nieuws
schreeuw

Er was eens een leeuw.
Die zat te smullen van zijn prooi.
Plots gaf hij een schreeuw.
Want hij beet op een botje.

‘Au, au!’ brulde de leeuw.
‘Mijn kies is stuk.
Hij voelt heel ruw.
Ik moet naar de tandarts.’

‘Dag leeuw,’ zei de tandarts.
‘Wat is er aan de hand?’
‘Ik beet op een botje,’ zei de leeuw.
‘Nu is mijn kies stuk, hij voelt zo ruw.’

De tandarts zei:
‘Laat me maar eens in uw bek kijken.
A, ha, ik zie het al.
Dat komt wel goed.
Ik maak uw kies weer als nieuw.’

Na afloop had de leeuw veel trek.
Hij greep de tandarts beet.
De tandarts gaf een schreeuw.
En verdween, hop!, in de bek van de leeuw.

