



tonijn  
zeker  
water  
bezem

leven  
bonen  
muren  
lepel

tafel  
geven  
bomen  
eten

Peter  
konijn  
varen  
even

Peter zit aan tafel te eten.  
Pa heeft sla met radijs gemaakt.  
Er zitten ook bonen en tonijn doorheen.  
Pa en Peter smullen ervan.  
Peter neemt nog een hap.  
Hij heeft zijn mond vol.  
Zijn vader neemt net een hap tonijn.  
'Pa,' roept Peter dan.  
Maar pa verstaat er niets van.  
Want Peter heeft zijn mond vol.  
'Praat niet met je mond vol,' zegt pa.  
'Eet eerst je bord even leeg.'

Peter doet wat zijn vader zegt.  
Snel eet hij zijn bord leeg.  
'Waarom schrok je zo?' vraagt pa.

'Te laat!' zucht Peter.  
'Het hoeft al niet meer.  
Het is nu zeker te laat.'  
'Waarvoor dan?' vraagt papa.  
'Nou, er zat een slak op je lepel.  
Die zal nu echt niet meer leven.'

