



beloof
geheim
vergis
gewoon

geluk
verzin
gewei
bekijk

vertel
genoeg
vergeet
begin

gebrom
bedoel
verlies
gehad

Mijn gebit heeft een miljoen tanden.
En mijn gewei is zo hoog als een huis.
Ik heb wel vijftien duimen.
Je gelooft niet wat ik daarmee kan!

Ook heb ik achttien kijkers.
Daarmee bekijk ik alles.
Ik heb geloof ik wel twaalf neuzen.
Ik ruik dus gewoon erg goed.

Ook met mijn staart heb ik geluk.
Ik draai hem rond en rond.
En dan kan ik vliegen.
Wat geniet ik daarvan!

Raad je al wie ik ben?

Beloof me dat je je mond houdt.
Het is geheim.
Vertel het niet verder.
Ik ben ... een liegbeest!

