



Een B en twee F'en

Jan Paul Schutten
Uitgeverij Zwijsen
Leesserie Estafette
groep 7

Leerdoel: boekoriëntatie en inzicht in eigen leesbeleving

De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek. Jouw antwoord is dus altijd goed, als je het maar kunt uitleggen. Zo leer je na te denken over een boek en je kunt er met je juf of meester over praten.

1. **Een B en twee F'en** is een bundel met gedichten over vriendschap. De letters in deze titel zijn een afkorting van **Best Friends Forever** (beste vrienden voor altijd). Wat vind je van deze titel?

.....

.....

2. Welk gedicht uit de bundel zou jij aan je beste vriend willen voorlezen? Schrijf ook op waarom je dat gedicht hebt gekozen.

.....

.....

.....

.....

3. Welke tekening uit de bundel vind jij het mooist of grappigst? Schrijf ook op waarom je deze zo mooi of grappig vindt.

.....

.....

.....

.....

4. Nu volgt een raadgedicht. Dit is een gedicht waarvan één woord ontbreekt. Jij moet raden welk woord er zou kunnen staan. Zoek dit niet op in het boekje *Een B en twee F' en*, maar probeer zelf het juiste woord in te vullen. De oplossing staat omgekeerd onderaan de pagina. Ook andere woorden kunnen een prima oplossing zijn, dus denk niet meteen dat je het fout hebt.

Schateren en pret voor tien

Hoe komt het dat wij altijd lol hebben?
Elke dag als we elkaar weer zien.
Waar we ook zijn is het lachen, gieren, brullen:
schateren en pret voor tien.

Met jou is het zelfs leuk om het gras te zien groeien.
Of om naar de tandarts te gaan.
Samen huiswerk te maken.
Te staren naar een kraan.
Met jou kan ik uren naar een radio luisteren,
die niet aanstaat maar uit.
Of naar een televisieprogramma kijken
zonder beeld en zonder geluid.
Met jou kan ik zelfs naar volwassenen luisteren,
wanneer ze praten over politiek.
Je zusjes kinder-cd's aanhoren.
Of doedelzakmuziek.

Hoe komt het dat wij altijd lol hebben?
Elke dag als we elkaar weer zien.
Waar we ook zijn is het lachen, gieren, brullen:
schateren en pret voor tien.

Vind je raadgedichten leuk? Kijk dan ook eens op www.raadgedicht.nl.
Daar vind je nog meer raadgedichten. Het is een website van Poëziepaleis en schrijfster Rian Visser.